

Homan Gazetten

NR 1 2014

MEDLEMSTIDNING FÖR HOMANSÄLLSKAPET

Pubkvällen på Militärsällskapet

sidan 3

Juvelskrinet
– en annorlunda
kriminalroman

sidan 6

Glöm inte!!!
Medlemsavgiften 2014

150 kr sätts in på
Homansällskapets plusgirokonto:
4335 130-3



Vår eminente webbredaktör vill bli avlöst. Du som känner för uppdraget; hör av dig antingen till Ulf Björkman
ulle.bjorkman@telia.com eller till oss i styrelsen. Våra adresser finns på sidan 2.

Redaktörens rader

Den 13 april kan ni se ett inslag om HomanSällskapet i programmet Babel i Sveriges Television.

Våren är här och det firar Wahlström & Widstrand med att ge ut det som kanske är världens största e-bok. Fyrtiotvå samlade böcker i och samma paket. Vi lyfter på hatten för de innovativa personerna bakom detta projekt! Ni kan läsa lite mer om det i en annons på sidan 5 i HomanGazetten. Årets Homandeckare heter Juvelskrinet. Handlingen inleds i St Petersburg.

Det är vår förhoppning att det ska bi-

dra till närvarokänslan i rysk miljö när VSE, Jan Mårtenson, berättar om boken och dess tillkomst. Ni ser en fin skildring längre fram i tidningen från Jans och hans hustru Ingrid Giertz-Mårtensons rekognoseringsresa till St Petersburg i fjol där Ingrid tagit bilderna och Jan berättar.

Årsmöte, ny bok och försäljning av Homanböcker till specialpris står på schemat, eller agendan, om ni så vill.

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen!

*Clas Göran Carlsson,
ordförande*



Årsmöte

Varmt välkomna på årsmöte i Homansällskapet
tisdagen den 20 maj kl. 18.00. Vi träffas på **Kristinehovs Malmgård**,
Kristinehovsgatan 2, Stockholm.

Efter årsmötesförhandlingarna äter vi en kall fisk och skaldjursbuffe och njuter av ett glas vitt vin. Om ni vill ha ett vegetariskt alt. kontakta klubbmästaren via mejl (bims_lothman@email.com)

Under kvällen kommer juvelerare Christian Bolin att hålla ett litet föredrag. VSE kommer också att tala om sitt författarskap – kanske har han någon ny bok på gång?

Förlaget kommer att vara på plats och sälja böcker. Kostnaden för kvällen är 325:- Ni anmäler er till kvällen genom att betala in 325 kr/pers till Homansällskapet konto PG 43 35 130 -3 *senast lördagen 10 maj.*
Det är viktigt att anmäla sig i tid! Vänligen märk inbetalningstalongen med namn på deltagande medlemmar.

Väl mött!



Omslaget: Reportern Lina Wennersten och fotografen Carl-Magnus Lindström från Sveriges Television, programmet Babel, flankerar VSE, Jan Mårtenson, vid sitt besök hos HomanSällskapet i november.
Foto: Clas Göran Carlsson

Homan Gazetten

Homansällskapets styrelse
2012-2013

Ordförande/ledamot

Clas Göran Carlsson
clasgoran.carlsson@telia.com

Sekreterare / ledamot

Monika Stenlund
monika.stenlund@comhem.se

Kassör / ledamot

Peter Fernegård
peter.fernegard@bredband.net

Klubbmästare / ledamot

Birgitta Löthman
bims_lothman@email.com

Ledamot

Nils Magnus Lobenius
nilsmagnus@lobenius.com

Webmaster / adjungerad

Ulf Björkman
ulle.bjorkman@telia.com

Resansvarig / adjungerad

Leif Berg
lbb45@hotmail.se

HomanSällskapets

plusgirokonto: 43 35 130-3

Årsavgift: 150 kr

Redaktör för HomanGazetten

Clas Göran Carlsson
Hästängsvägen 14
183 77 Täby
08-756 22 23
clasgoran.carlsson@telia.com

Tryck

Exakta, Malmö

Grafisk form

Exaktamedia, Malmö

www.homansallskapet.se



Pubkvällen på Militärsällskapet

Jag kan säga att detta med Pub blev en succé. Det var vår högt vördade webbmaster Ulf Björkman som tände idén och vi andra nappade. Det allra roligaste fick jag redan på när jag kom till Militärsällskapet, för i denna våning på 300 kvm bodde den unge Ulf. Vi satt i hans pojkrum som nu hör till salongerna.



Fotografen Carl-Magnus Lindström filmar för tv-programmet Babel som i skrivande stund avses att sändas den 13 april i Sveriges Television.

Vi var över fyrtio homaniter som hörsammat detta möte och vi fick en överraskning till när det visade sig att kvällen filmades för programmet "Babel". Fotografen Carl Magnus Lindström var flitig med sin kamera, så vi får se hur mycket som sedan sänds. Reportern Lina Wennersten intervjuade förstas VSF Jan Mårtenson, men även vi andra dödliga hamnade framför hennes mikrofon.

Clas Göran Carlsson hälsade alla välkomna och hoppades att vi alla skulle få en trevlig kväll. Vi fick en mycket god laxsmörgås och till detta tillkom valfri dryck. Stämningen var hög och alla trivdes.

Frågesport blev det även denna kväll fast nu handlade alla tio frågor om Johan Kristian Homan.

Ingen hade alla rätt med många hade nio rätt, så med hjälp av utslagsfrågor

vann Gösta Ryberg första pris, Åsa Si-verbo andra pris och som god trea kom Lill Lill Lundgren. Priserna bestod av de senaste två böckerna av VSF samt en flaska vin.

När vi ätit klart fortsatte vi till husets ateljé, där storheter som Oscar Björk och Prins Eugen och andra konstnärer huserat i.



VSF, Jan Mårtenson, berättar om Homans öden och äventyr.

Scenen intogs av VSF Jan Mårtenson. Han kände sig som om han var på Krylbo Station för det var en stor lampa i taket som lyste upp rummet.

VSF skriver två sorters böcker kultur med mord och kultur utan mord. Utan mord kan jag framhålla boken om Kungliga Djurgården som är mycket läsvärd och som kan användas som guidebok när man går på Djurgården.

Andra böcker i denna kategori är årets

Linde Klinckowström von Rosen "Oss håller inga bojor, oss binder inga band" Man behöver inte vara ryttare för att tycka detta är ett äventyr av det stora slaget. Att bege sig ut i 20-talets Europa på häst utan varken kontokort eller mobil, vem skulle klara det? Hon gjorde det!

VSF har skrivit både om Drottningholms Slott och Stockholms Slott.

Förra året utkom "En lysande epok"

som handlade om familjen Tessin. Jag har en annan liten favorit "Utsikt från min trappa" med teckningar av Gunnar Brusewitz. En bok om ett stycke Närke.

Johan Kristian Homans böcker handlar om mord, även om det flyter mer rödvin än blod på sidorna. Just i dagarna har VSF lämnat in sin 43:e bok om Homan som fått titeln "Juwelskrinet". I denna bok har Francine, Johan Kristians särbo ärvt en diamantbrosch av en släkting. Johan Kristian tar med broschén till sin gode vän Eric Gustafson som kan mycket om juveler. Följden blir att Johan Kristian Homan med sin kusin Jonas Berg reser till S:t Petersburg. Vi kommer även att få bekanta oss med den kejsrerliga familjen och kronjuvelerna. Vi känner väl redan till den berömda konstnären Carl Fabergé som tillverkade små juvelprydda påskägg (Fabergéägg). Vi får även en inblick av dessa.



Här får Lill-Lill Lundgren synpunkter på frågetävlingens svar.

Vår sekreterare Monika Stenlund ledde kvällens frågetävling som var mycket uppskattad. I bakgrunden syns VSF samt webbmasteren Ulf Björkman med hustru Karin.



TACK

Höstmötet 2013

Tack för vårt senaste möte.

Den här gången hade ni i styrelsen gjort ett helt perfekt möte. Framförallt så fick Jan tillfälle att i lugn och ro berätta för oss. Maten var god, och lagom mycket. Speciellt tack för att frågetävlingen handlade om Homan. Det här är en Homanförening, och då tycker jag att tävlingen skall handla om Homan. Frågetävlingen var också lagom svår och framförallt lagom lång. 10 frågor är precis lagom mycket. All heder åt den som gjort frågorna! Fördelen med TVs närvaro var att vi hade ett ganska långt samtal om Homan och där alla satt kvar och alla fick tala till punkt. Det var väldigt intressant att höra vad andra tycker.

Än en gång tack!

Gösta Ryberg



I väntan på VSFs föredrag och frågetävlingen.

Det haglade frågor från publiken och VSF hade stort tålamod med att besvara alla så gott det nu gick. När man har trevligt går kvällen fort och det blev dags för uppbrott.

Detta var den sista träffen för 2013 med er kära homaniter. Vi får se vad vi kan erbjuda nästa år.

Text: Monika Stenlund



Gösta Ryberg segrade i frågetävlingen och fick motta en flaska vin av VSF för besväret. Gösta var imponerande kunnig.

EN E-BOK – KANSKE TILL OCH MED VÄRLDENS STÖRSTA!

Samlade mord

- Samlingen kommer att innehålla de 42 Homan-deckarna, inklusive nya "Juvelskrinet".
- Samlingen kommer också att innehålla novellsamlingen "Jubileumsmord", receptsamlingen "Mord på menyn" och guideboken "Mord i Gamla stan".
- Dessutom kommer boken att innehålla en nygjord och exklusiv intervju med författaren.
- Det här blir Sveriges – och kanske världens – mest omfattande e-bok någonsin.
- Samlingens innehåll motsvarar nästan en hyllmeter i tryckta böcker, men väger lika lite som apparaten du väljer att läsa den på (t.ex. en svartvit läsplatta, en surfplatta, en smartphone eller dator) och går alltid att ta med i fickan eller väskan. Innehållet är sökbart och läsaren kan själv bestämma storlek på texten.



Juvelskrinet

En annorlunda kriminalroman med dramatiska intriger kopplade till kulturhistoriska dimensioner.

”Bingo”, sa Eric. ”Tsarens hovjuvelerare i Sankt Petersburg! Två miljoner, minst.”

Johan Kristian Homan, den stillsamma antikhandlaren i Gamla stan, har bett sin kollega och trätobroder

Eric Gustafson att värdera ett magnifikt smycke som hans flickvän Francine Silfvstierna fått ära. Hon har också fått dokument som hävdar att andra smycke från epoken gömdes undan ryska revolutionen i ett palats i Sankt Petersburg.

Smycket, liksom gamla dokument och familjehandlingar, har kommit i familjen Silfvstiernas ägo via en gammal släkting som flytt från Ryssland i samband med revolutionen. Hon kom från en mycket förmögen och inflytelserik släkt där familjen avrättats av kommunisterna och deras förmögenhet och jordegendomar hade konfiskerats. Francines smycke var ett tack för att familjen tagit hand om om sin landsflyktiga släkting.

Fast handlingen inleds med ett studentjubileum på Homans gamla skola med anor från 1300-talet där Olaus Petri och andra märkesmän funnits bland eleverna.



Den magnifika St Nicolas-katedralen i St Petersburg kommer att vara en del av omslaget på ”Juvelskrinet”.



Ett minne av den berömda juvelerarfirman W A Bolin finns kvar i St Petersburg. Namnet står fortfarande i fönstren.

Där finns nu också Lennart Carlson, en av Homans klasskamrater. Leif var ett problem både för sig själv och skolan, men lyckades bättre senare i livet. Nu är han framgångsrik affärsman i Ryssland. Olja och naturgas. Men han har fått problem med sina kolleger som anklagat honom för förskingring. ”För att få bort mig.” Och nu ber Leif Homan om hjälp. Han vill ha skyddad identitet i Sverige för att komma undan dödshotet. Och han sitter på viktig, och farlig, information om Rysslands hemliga, framtida energipolitik.

Så försvinner Leif Carlson spårlöst. Men Homan får kontakt med hans flickvän, Ludmilla, som äger ”Red Lady”, en segelbåt i mångmiljonklassen. >

Författaren framför "Uppståndelse-katedralen"
med sina prakfulla kupoler.



BSVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉAvsändare:
HomanSällskapet
c/o *Monika Stenlund*
Strindbergsgatan 32
115 31 Stockholm

Där fanns Leif innan han försvann.
Och Homan blir inblandad i en våghalsig expedition till Sankt Petersburg.

Motvilligt dras Johan Kristian Homan in i en härva av mord, korruption och rysk maffia som sträcker sig från Stockholm till det kejsrerliga Sankt Petersburg vid den tid då oskattbara föremål skapades av dåtidens skickligaste juvelerare, Farbergé och Bolin. Och han blir hårdhänt påmind om att den som inte ger sig in i leken inte behöver dra sig ur.

Text: Jan Mårtenson

Foto: Ingrid Giertz-Mårtenson



Jan Mårtenson botaniserar i en av St Peterburgs många turistbutiker.



Uppdukad för middag för herr Homan och hans vänner.



Med på resan i St Petersburg var Homansällskapsmedlemmen Lennart Siverbo.